



HOME

THEMA ▾

VIDEO

FOTO

BIO'S ▾

BOEKEN ▾

WINKEL

OVER ONS ▾

ZOEKEN



HISTORIEK

Omdat we ook van gisteren zijn

2D/3D Animator

Hey Art Director, hulp nodig bij het halen van jouw deadline?



BELGIË

BOEKBESPREKINGEN

EERSTE WERELDOORLOG

HISTORISCHE ACHTERGRONDEN

LANDEN



Cafard. De odyssee van een Belgisch pantserkorps in WOI

Door [Kees Ribbens](#) - 30 november 2015, 09:29

TWEET

SHARE

De graphic novel **Cafard** belichaamt een voetnoot in de geschiedenis, maar wel een voetnoot die zowel de persoonlijke impact als de geografische reikwijdte van de **Eerste Wereldoorlog** voorstelbaar maken. Gebaseerd op de **gelijknamige animatiefilm** voor volwassenen van de Vlaming Jan Bultheel, die onlangs in première ging, hebben Amira Daoudi en Seppe Van den Berghe ook op papier een geslaagde vorm weten te vinden om het aangrijpende verhaal van worstelaar Jean Mordant voor het voetlicht te brengen.

Het fictieve levensverhaal van de Oostendse kampioen die bij het uitbreken van de Grote Oorlog in Buenos Aires de wereldtitel worstelen behaalt, toont de wereldwijde omzwervingen: van Argentinië naar België, en van **Rusland** naar Amerika om uiteindelijk na de capitulatie in november 1918 toch weer een thuis te vinden aan de Vlaamse kust. De Duitsers zijn in het verhaal slechts marginaal aanwezig, hoewel zij door de verkrachting van Mordants dochter Mimi een drijvende rol spelen in de woede, de verbeterheid en het verdriet van de hoofdpersoon.

Trailer van de animatiefilm:

CAFARD trailer nl



Met zijn trainer belandt de worstelaar – gebaseerd op de Waalse sportman Constant Le Marin – in Frankrijk waar de Belgische overheid in ballingschap een pantserkorps vormt als elite-eenheid. Deze Belgische militaire bijdrage aan de geallieerde oorlogsinspanningen wordt evenwel niet in West-Europa benut. Het korps ACM (*Autos – Canons – Mitrailleuses*) wordt vanuit het Franse Brest verscheept naar Rusland, feitelijk als een cadeau van de Belgische koning aan de Russische tsaar. Nicolaas II blijkt daar op zijn laatste benen te lopen maar de politieke omwenteling vormt bepaald niet de enige complicatie waarmee dit weinig fortuinlijke Belgische legeronderdeel te kampen heeft. In 1918 belanden de manschappen via Siberië in de **Verenigde Staten** waar ze als vertegenwoordigers van *Brave Little*

Belgium bovenal onderdeel worden van de Amerikaanse oorlogspropaganda. Mordants streven om de Duitsers te bevechten is daarmee nauwelijks werkelijkheid geworden.

- advertentie -

Achternamen database

Bouw uw stamboom. Vind namen en akten uit uw familieverleden!



Historische achtergrondinformatie

Het realiteitsgehalte kan tot op zekere hoogte **getoetst worden** door de verhelderende historische achtergrondinformatie (met zowel authentiek fotomateriaal als schetsen voor de tekenfilm) die achterin het boek is opgenomen. De setting van de geschetste gebeurtenissen oogt ook zonder die bijlage overtuigend, iets waar zowel de heldere maar allesbehalve gelikte tekenstijl als het fraaie kleurengebruik in sterke mate aan bijdragen.

Mordant is geen held, en zijn metgezellen blijken dat evenmin. De gebeurtenissen waarin zij verzeild raken brengen hen dan ook amper iets goeds. Ze zien de wereld, maar telkens blijkt er geen ontkomen aan de greep van de oorlogsmachine. De Eerste Wereldoorlog trekt een diep litteken in het individuele bestaan. Die boodschap wordt in deze graphic novel krachtig en meeslepend overgebracht.

~ **Kees Ribbens** – NIOD / EUR

- **Graphic novel:** [Cafard](#)
- **Animatiefilm:** [Cafard op DVD](#)



Cafard – Jan Bultheel

Bestel dit boek bij:



- advertentie -



Nieuwe afslankpil

Vernietigt 8kg vet in slechts 14 dagen! Lees hier het artikel.



LIGATUS

Historiek heeft een [gratis mobiele app](#)



Strips

Populaire berichten:



Mogelijke zelfmoordwapen Vincent van Gogh gevonden



Begraafplaats van de Filistijnen gevonden in Asjkelon



Vincent van Gogh sneed toch zijn hele oor af



1924: kanteljaar in Hitlers leven en de wereldgeschiedenis



Een hart onder de riem steken



Geboortehuis Hitler wordt onteigend en gesloopt



De slag bij de Boyne (1690)



'Over the top gaan' (in de Eerste Wereldoorlog)



Dordts schilderij in clip Beyoncé getraceerd

In gesprek met een opperhoofd (1916)



0 reacties

Sorteren op **Oudste** ▼



 Facebook Comments Plugin



HISTORIEK

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt ons op een breed publiek: van geïnteresseerde leek tot professional. Volgens ons heeft geschiedenis ook betekenis voor vandaag. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn"

STEUN ONS PROJECT

VOLG ONS:



OMDAT WE OOK VAN GISTEREN ZIJN

