

DE OUDSTE ALMANAK VOOR HEEL NEDERLAND

# DEVENTER ALMANAK

voor het jaar  
2012



Gherre

## De vrouwentongen van het zuiden

De *Populus tremula* L. is in Nederland algemeen bekend als de ratelpopulier. Deze naam is niet zo gek, want *tremulus* betekent 'trillend, bevend'. De bladeren van deze populier bewegen al bij het geringste zuchtje wind en maken daarbij een 'ratelend' geluid.

De ratelpopulier heeft veel volksnamen, die vanuit een diepere gedachte zijn ontstaan. Zo worden de bladeren van de ratelpopulier in het zuiden aangeduid met 'vrouwentongen of 'wijventongen'. Ze lijken uiterlijk helemaal niet op vrouwentongen, maar men beweert dat ze wel hetzelfde geluid geven; ze ratelen maar door. Daarom worden ze ook wel 'kletsblad' genoemd en de boom zelf 'kletsboom' of 'oud-wijf'. Een creatieve vorm van naamgeving!

Gelukkig zijn niet alle benamingen voor de ratelpopulier zo discriminerend. Het ritselen komt echter wel vaak in de naam terug. In Limburg en Noord-Brabant heeft dat geleid tot 'fladderaar', elders weer tot 'klateraar', 'klaterhout', 'klepperboom', 'ratelaar', 'ritselaar', 'trilboom' en 'waaiboom'.

Har Brok  
Meertens Instituut



Ratelpopulier

## Een must voor boekenliefhebbers

Wie van boeken houdt mag de Deventer Boekenmarkt niet missen. Ieder jaar op de eerste zondag in augustus is de hanzestad decor van duizenden boeken. Boekhandelaren doen dan goede zaken en menig bezoeker trekt aan het einde van de dag gelukkig met een koffer vol boeken naar huis.

Om 9.30 uur gaat de Deventer Boekenmarkt officieel van start, maar om 7.00 uur 's ochtends verzamelen de eerste boekenliefhebbers zich al voor de kramen. Op een mooie dag trekken zo'n 120.000 mensen naar de boekenmarkt, de één op zoek naar die ene bijzondere titel, de ander om te genieten van de gezellige sfeer. De Deventer Boekenmarkt mag zich de grootste van Europa noemen met maar liefst zes kilometer markt en bijna 900 kramen. Maar er worden niet alleen heel veel boeken aangeboden, de kwaliteit staat ook hoog in het vaandel. Het aanbod varieert van kinderboeken tot poëzie, van literatuur tot strips, van kunst tot topografie.

De vele boekenkramen in combinatie met de rivier de IJssel, de historische binnenstad, monumentale stadspaleizen en de gezellige terrassen maken de Deventer Boekenmarkt tot een uniek evenement. Tevens is er een programma met muziek, optredens, exposities, culturele activiteiten én is het koopzondag in de binnenstad. De avond voorafgaand aan de Deventer Boekenmarkt, zaterdag 4 augustus, vindt het poëziefestival Het Tuinfeest plaats. Landelijk bekende dichters dragen voor uit eigen werk in het intieme decor van enkele middeleeuwse kloostertuinen rondom Theater Bouwkunde.

In 2012 vindt de Deventer Boekenmarkt  
plaats op zondag 5 augustus van  
09:30 - 17:30 uur.

De Deventer Almanak 2013 is  
verkrijgbaar tijdens de boekenmarkt!

Voor meer informatie kunt u  
terecht bij:  
VVV Deventer  
Telefoon | 0900-3535355  
[www.deventerboekenmarkt.nl](http://www.deventerboekenmarkt.nl)